

100 JAAR DE CHRISTENGEMEENSCHAP

Internationale conferentie in Dortmund, 7-11 oktober 2022

Nieuwsbrief Johanni 2020

www.CG-2022.org

Het uiteindelijke conferentiethema is nog volop in ontwikkeling. Momenteel gaat het in de richting van: Laten wij bakens zijn in een onzekere wereld. Of enigszins anders geformuleerd: Hoe kan de Christengemeenschap een signaal afgeven in deze onzekere wereld? Het voornemen is om in de herfst van 2020 tot een definitief conferentiethema te komen. Daarna kan dan met de inhoudelijke invulling worden begonnen. Voor meer informatie zie www.cg-2922.org.

Het geheim van de ontmoeting

In het afgelopen voorjaar werd de gehele wereld stilgelegd. Gemeenschappen werden versplinterd, ieder werd in zijn eigen ruimte geïsoleerd. Het was een wereldomspannend gebaar van lijdensijd, van de gevallen mensheid, waarbij iedereen de pijn van het alleen en afgescheiden zijn voelde. Bijna dagelijks kan ik de woorden uit Johannes 16 horen die behoren bij de lijdensijd en Pasen: er zijn krachten die bewerkstelligen dat wij gescheiden en alleen zijn "maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." Elk verlies wekt bewustzijn voor datgene, wat we als vanzelfsprekend beschouwden, bijvoorbeeld het gezichtsvermogen van onze ogen, de beweeglijkheid van onze handen of iemand die we liefhebben. De lockdown kan de vraag oproepen: Wat gebeurt er tussen mensen, als we elkaar in het heden ontmoeten? Dikwijls bevinden wij ons als het ware in een diepe slaap, wanneer het erom gaat het geheim op het spoor te komen, wat er gebeurt, als we op hetzelfde moment in tijd en ruimte samenzijn. Soms hebben we pas ná de ontmoeting, terugkijkend, een vaag vermoeden van de spirituele realiteit van dit ogenblik. Misschien komt dat, doordat een dergelijke waarneming zintuigen veronderstelt, die zich bij ons nog in het beginstadium bevinden. Een conferentie zoals de beoogde rond "100 jaar Christengemeenschap" is een reusachtig experiment van samenkomen, van samenzijn op één moment. Telkens wanneer ik betrokken was bij de voorbereiding van een conferentie, was er een moment, waarop het logische deel van mijn verstand zei: "Waarom in

's hemelsnaam' doen we dit?

(in de oorspronkelijke Engelse tekst van Oliver Steinrück luidt deze zin: "Why on earth are we doing this?") Zoveel tijd en moeite, zoveel hulpbronnen zijn er nodig om dit te verwerkelijken. Jarenlange planning, vele bijeenkomsten, moeitelijke overwegingen.... voor drie of vier dagen? WAAROM?" We zouden toch eenvoudig de voordrachten en workshops kunnen uittypen en versturen of online ter beschikking stellen. Maar natuurlijk begint het ergens in mij te dagen, wat het betekent om in het heden samen te zijn en met een inhoud in onze ziel in gemeenschap aanwezig te zijn. Het is mogelijk om dit via een live stream na te bootsen. Maar in deze onnatuurlijke omgeving heeft het dezelfde realiteit, als wanneer wij onze honger met een virtuele maaltijd zouden proberen te stillen. Als we elkaar persoonlijk ontmoeten, worden we door iets eeuwig, iets spiritueels aangeraakt op een bepaald moment op aarde, in ons en door ons. Is dat niet de beschrijving van het woord "sacrament", waar het eeuwige en het aardse elkaar raken? Men voelt dat elke menselijke ontmoeting de kiem van een sacrament in zich draagt. In de afgelopen tijd heb ik erover nagedacht wat de coronacrisis voor onze bijeenkomst in 2022 kan betekenen. Misschien zullen we dan sensibel genoeg zijn om elkaar in het nu te ontmoeten, zelf wakker te zijn en te begrijpen, hoe de geest door ons gemeenschappelijk handelen in de aardse wereld een realiteit kan worden.

OLIVER STEINRÜCK, *geestelijke in Berlijn, lid van de Kring van Zeven en gelegeerde voor de conferentie in 2022.*

Op weg naar het conferentiethema....

Dat was het motto van de nieuwsbrief die met Pasen verscheen. In deze nieuwsbrief rond St. Jan willen we enkele etappes laten zien van de weg, die wij samen met alle geïnteresseerden willen gaan. Gemeenschappelijk willen we ons bezig houden met de vraag wat de hoofdthema's van de conferentie moeten zijn. Misschien komen we ook tot een overkoepelend thema. De conferentie moet uiteindelijk een definitieve titel krijgen, die dan op de affiches en op internet verschijnt.

Wat momenteel op onze website

www.cg-2022.org staat, is in feite nog provisorisch.

In een brainstorm-sessie van het grote planningsteam op 8 februari 2020 kon ieder met een pregnant begrip uitdrukken, wat hij/zij voor de conferentie belangrijk vindt. In de Duitse nieuwsbrief die met Pasen verscheen zijn daarvan foto's te zien. Tijdens een bijeenkomst van het kleine planningsteam op 1 mei 2020 werden de volgende begrippen toegevoegd:

boven jezelf uitstijgen; opgang vinden; menselijkheid vinden; toekomst scheppen; wijding van de mens - wijding van de aarde. Het proces van nadenken willen we bij de komende bijeenkomsten van het grote planningsteam nog eens oppakken. Om te beginnen tijdens de bijeenkomst op zaterdag 20 juni in Dortmund. We zullen ervoor zorgen dat in deze corona-tijd de geldende regelingen voor bijeenkomsten worden nageleefd. Op deze wijze hopen we ook in moeilijke tijden op een goede deelname. Want wij hebben ons voorgenomen in de loop van de herfst van 2020 de fase van het bepalen van de hoofdthema's en de titel van de conferentie af te ronden. Tijdens de bijeenkomst van het grote planningsteam op 21 november a.s. willen we dan beginnen met de inhoudelijke invulling binnen het kader van de vastgestelde thema's. Voor onze organisatie is het een hulp als u zich voor de bijeenkomsten van het grote planningsteam aanmeldt via een mailtje naar info@cg-2022.org. Dan ontvangt u van ons precieze informatie, waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Mocht u niet persoonlijk kunnen deelnemen, dan kunt u ons uw bijdragen en visie per e-mail toezenden.

WOLFGANG JASCHINSKI,
Publiciteit voor CG 2022

Hoe wij verder kunnen gaan in onze wereld

Momenteel wordt duidelijk hoe kwetsbaar onze wereldwijde levenswijze en ons economisch systeem is. We hebben tot dusver van de voordelen van dit systeem geprofiteerd en ondervinden nu de nadelen. Voor mensen in de derde wereld is de corona-pandemie nog veel ingrijpender. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de gehele mensheid door een dergelijke crisis geraakt. Crises roepen om vernieuwing.

De antroposofie en de Christengemeenschap kennen sinds ongeveer 100 jaar de idealen van de geesteswetenschap en de religieuze vernieuwing, die maatschappelijk ook in praktijk worden gebracht. Wij kennen bijvoorbeeld de antroposofische geneeskunde, de biologisch-dynamische landbouw, het vrijeschool onderwijs, de sociale driegeleding en het levendige gemeentelven. Parallel daaraan zijn er sinds tientallen jaren maatschappelijke bewegingen die zich inzetten voor een structureel verbeterd sociaal en duurzaam leven, namelijk voor beperking van de groei, voor een eerlijke wereldeconomie, voor ecologische landbouw, voor bescherming van klimaat en biodiversiteit, voor duurzaamheid. Er klinkt in onze tijd menige oproep, die ons maant tot een consequente verandering van levenswijze en economische structuur. Deze oproepen komen verrassend genoeg uit heel uiteenlopende maatschappelijke stromingen.

Er ligt hier voor ons een kans om onze inzichten naar voren te brengen en in uitwisseling met andere bewegingen dichter bij onze gemeenschappelijke doelen te komen. Mijlpalen op deze weg zijn bijvoorbeeld drie grote conferenties van de antroposofie en de Christengemeenschap:

- Congres-festival "Soziale Zukunft"(sociale toekomst), 17-20 juni 2021, Bochum, www.sozialezukunft.de
- Congres Oost-West "Herzschlag Europa" (Hartslag Europa), 4-6 juni 2022, Wenen, www.ost-west.wien
- Feestelijke conferentie "100 Jahre Die Christengemeinschaft, (100 jaar de Christengemeenschap), 7-11 oktober 2022, Dortmund, www.cg-2022.org

Deze drie congressen (en misschien nog meer) kunnen een bijzondere betekenis krijgen, doordat zij laten zien wat de antroposofie voor een vernieuwing van het sociale leven kan betekenen en welke geestelijke impulsen de Christengemeenschap brengt. Een uitvoerige versie van deze bijdrage is te vinden op ons internet-forum onder www.cg-2022.org/dialog

WOLFGANG JASCHINSKI, *gemeente Herdecke*

(Vertaling: Ollif Smilda)