

Vanaf 1 december nu ook via Uitgeverij Aan de Tijd verkrijgbaar het boek

Over de epistels in de Mensenwijdingsdienst



In de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap worden gedurende de feesttijden en de tussenliggende trinitarische tijden bijzondere gebeden uitgesproken: epistels genoemd.

Epistel betekent 'brief'. De epistels bereiden de gemeente voor op het beleven van de dienst en brengen het jaarverloop en het feest op vaak verrassende wijze tot uitdrukking. Ze zijn stemmingsvol, maar we horen ze meestal te weinig om er dieper in door te dringen.

Dit boek geeft aanknopingspunten om tot dat diepere begrip te komen. Het helpt om het lezen af te wisselen met het bijwonen van de dienst. Cultusteksten moeten gehoord en in levendige uitvoering beleefd, niet als gedrukt product gelezen worden. Bij het beleven van de cultus behoort de stemming en alles wat in het voltrekken gebeurt: de ruimte met het beeld en het altaar, de kleuren en gewaden, ook de wierook, de ministranten enz. Maar ook het begrip dat wij meebrengen, door levens- of lees-ervaring.

De Christengemeenschap viert gedurende het jaar negen feesttijden, gegroepeerd rond Advent, Kerstmis, Epifanie, Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Johannes de Doper en Michaël.

Behalve de epistels worden ook de invoegsels besproken.

Auteur: Hans-Werner Schroeder

Overige betrokkenen: W. In 't Veld

Uitgeverij Kamerling

Vertaald uit het Duits: door W. In 't Veld

Verschijningsdatum: juli 2009

ISBN109490115010

Prijs: € 14,00

Bestellen via: www.uitgeverijaandetijd of info@uitgeverijaandetijd.nl