

LOGOS

Het menszijn wijden

Onze tijd wordt gekenmerkt door gebeurtenissen met apocalyptische trekken. Het gaat om het voortbestaan van de mensheid en de aarde.

Alleen gezichtspunten die boven de technische oplossingen uitstijgen, kunnen ons de wegen wijzen om deze beproevingen te doorstaan.

Hoe vinden we een verhouding tot Christus, niet als een historische stichter van een religie, maar als een levend en helpend geestelijk wezen?

Heinz Zimmermann
in: 'Wege zur Christuserfahrung'

MICHAËL CONFERENTIE
AAN HET BEGIN VAN DE
TWEDE EEUW VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP

7 - 11 OKTOBER
DORTMUND 2022
DUITSLAND

De blinde vlek in de Christengemeenschap

Onze aartsbewindsdrager João Torunsky heeft op de bijeenkomst in Kassel op 6 november 2021 een voordracht gehouden met verrassende wendingen. De lezing is hier samengevat door de redactie van LOGOS Newsletter in overleg met hem. Deze beknopte vorm kan de indrukwekkende toespraak niet weergeven, maar kan misschien wel de kern van de boodschap duidelijk maken.

"Jullie zijn gestorven", schrijft Paulus. Dat we dit niet genoeg opmerken is de blinde vlek van ieder modern mens met ik-bewustzijn. Sociale problemen worden vaak veroorzaakt door het feit dat we "gestorven" zijn. Volgens Rudolf Steiner helpt een blik op de embryonale ontwikkeling om deze verrassende interpretatie te verduidelijken: de placenta levert op een dienende manier de fysiologische functies aan het embryo, maar het lichaam moet egoïstisch zijn om zichzelf te voeden en te groeien. De individualiteit is verbonden met de placenta, de persoonlijkheid met het lichaam. Bij de geboorte van het lichaam incarneert de persoonlijkheid, maar met de placenta sterft de individualiteit in de zin van het hogere Ik. "Maar... ik ervaar mezelf toch als ik!", zal iedereen tegenwerpen. Voor een goed begrip is het nodig onderscheid te maken tussen het alledaagse ik-bewustzijn en het hogere Ik. Daartoe beschrijft Rudolf Steiner de analogie van onze lichamelijke als een 'spiegelapparaat'. Laten we ons in onze verbeelding voorstellen dat ons eigen spiegelbeeld in de badkamerspiegel zelfbewustzijn verwerft en uit de spiegel naar buiten kijkt. Het spiegelbeeld ziet alles in de badkamer, behalve zijn menselijke tegenhanger! Het spiegelbeeld zijn wij met het alledaagse ik-bewustzijn, blind voor het ware, hogere Ik dat voor de spiegel staat. Ons hogere Ik en het alledaagse ik zijn gescheiden. Ons hogere Ik leeft in de periferie van het alledaagse ik, net zoals de individualiteit in de placenta leefde.

Het alledaagse ik-bewustzijn is afhankelijk van het lichaam en voor het lichaam is egoïsme een zinnige, noodzakelijke voorwaarde, omdat iedereen 'egoïstisch' moet voorzien in alles wat zijn lichaam nodig heeft, b.v. voor voeding. Egoïsme is echter een probleem voor de ziel, namelijk wanneer het alledaagse ego-bewustzijn zich meester maakt van de zielenkrachten van denken, voelen en willen, wanneer het de neiging heeft het gevoel volledig egoïstisch te maken, wanneer het zich voedt met de overtuiging van het eigen willen en denken. Dit kan er dan toe leiden dat het denken volledig vervuld raakt van het idee dat de eigen gedachten de juiste zijn, dat men uit eigenzinnigheid de een of andere reden vindt waarom men zelf gelijk heeft. Zo kunnen ideologieën ontstaan. Dit is waar een groot deel van sociale problemen vandaan komt. Dan is het tijd om pas op de plaats te maken.

Paulus schrijft in de brief aan de Kolossenzen: "Gij zijt gestorven en uw ware leven en ware zelf is verenigd met de Christus en verborgen in de geestelijke wereld." (3:3) Hoe kunnen we ons verbinden met het ware Ik dat zich in de periferie bevindt? Als we daar naar streven, geeft het ware Ik ons hulp op twee manieren. Het helpt ons van buitenaf, doordat wij ons lot tegen komen, vooral door ziekte, en het helpt van binnenuit door met de stem van het geweten in ons te spreken. Dit is niet bedoeld in morele zin, maar op zo'n manier dat het geweten ons leidt om authentiek bij onszelf te zijn op het moment dat we een beslissing nemen. Een paar eeuwen geleden waren mensen - net als kinderen nu - veel beter verbonden met hun hogere Ik. Als een mens zich vandaag de dag wil verbinden met zijn of haar hogere Ik, dan vereist dat een bewust proces, en het gaat in tegen de wijdverbreide tendens van tegenwoordig naar een egoïstisch egocentrisme, naar een zelfingenomenheid, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de alledaagse en wereldwijde verspreiding van selfie-foto's. In het leven van vandaag de dag worden lotsbepalende ontmoetingen met mensen belemmerd, heerst er bezorgdheid over ziekte, grijpt er een de-individualisering om zich heen.

In deze in onze tijd moeilijker geworden situatie, kunnen wij er aandacht aan schenken dat het hogere Ik ons wil en kan helpen. Laten we handelen op basis van ons eigen geweten en er op letten dat ons hogere Ik om ons heen is en tot ons wil spreken. Om hier niet doof voor te worden, moeten we ons ik-bewustzijn om de tuin leiden.

Wij kennen de hulp en inspiratie van de cultische handelingen:

'Wij leren om de wereld te begrijpen, om in de wereld te werken, de liefde brengt leven in al het mensenwerk ...' Iemand kan geen meester zijn in welk vak dan ook als het liefhebben van en geïnteresseerd zijn in mensen, niet centraal staat. Door de ander te zien, kun je het egocentrisme te slim af zijn.

Door de biecht kun je de tirannie van het ego-bewustzijn overwinnen. Samenwerken met andere mensen is een leerschool. Wanneer een team een idee heeft, is het enthousiasme in het begin groot, vervolgens kunnen verschillen van mening optreden. Laten we leren onze eigen overtuigingen los te laten. Het hoeft niet zo te gaan als ik zelf zojuist nog dacht.

'... tot U wende zich mijn willen. De kracht hiervan ontspringe uit een voelen dat zich vereent met Christus, ...' Wanneer je een wilsimpuls offert, worden jou gedachten geschonken.

Al deze wegen hebben als doel, dat er liefde ontstaat. Als wij - ieder voor zich - de tirannie van het alledaagse ik-bewustzijn over ons eigen ware Ik de baas worden, dan kunnen we vanuit deze sfeer onze sociale problemen oplossen.

JOÃO TORUNSKY, Aartsbewindsdrager

Werken voor elkaar, leren van elkaar, leven met elkaar

Onder de titel "Economie en christendom, werken voor elkaar, leren van elkaar, leven met elkaar" vond in oktober 2021 in Hannover een bijeenkomst van de Christengemeenschap plaats. Deze regionale conferentie was bedoeld als voorbereidende bijeenkomst voor de internationale conferentie ter gelegenheid van 100 jaar Christengemeenschap, die in oktober 2022 in Dortmund zal plaatsvinden.

Een bijzonder kenmerk van deze bijeenkomst was de verbinding tussen de Christengemeenschap en het economische leven, "een gouden kiem van de gebeurtenissen bij de stichting van de Christengemeenschap in 1921", zoals de organisatoren in hun programma schrijven, verwijzend naar uitspraken van R. Steiner. "Veel", zo vervolgen zij, "in de jonge Christengemeenschap staat aan het begin; ook dit zaadje van de stichting wil op een gegeven moment groeien."

Je bespeurt, wanneer je dit leest, een heel mooie, op de toekomst gerichte wil. Het programma bestond niet uit een opeenvolging van lezingen en werkgroepen, maar voor een uit belangrijk deel uit gesprekken.

Hanjo Achatzi, Zeitgenossenschaft (www.zeitgenossenschaft.eu), en Yolanda Gums, GLS, leidden de conferentie met warmte en vaardigheid. Telkens weer spoorden ze aan tot gesprekken: met de persoon die naast of achter je zat, met een persoon die hetzelfde toegewezen nummer had en gevonden moest worden. Deze gesprekken vermenigvuldigden zich, naar mijn indruk, omdat zich tussen de mensen een ongelooflijke openheid en hartelijkheid ontwikkelde.

Het inhoudelijke zwaartepunt van de conferentie lag waarschijnlijk vooral in de talrijke werkgroepen, maar ook tijdens een paneldiscussie over de vraag "Hoe oefen ik het er voor elkaar zijn in mijn dagelijks leven?", waarover vier sprekers met elkaar in gesprek gingen. Tegen het einde van de conferentie vroeg Frank Hörtreiter in kleine kring of we nu werkelijk de vraag hadden beantwoord hoe de Christengemeenschap zich tot de economie zou kunnen verhouden, of hoe de economie christelijk zou kunnen worden? En hij was geneigd om te zeggen dat dit waarschijnlijk niet het geval was, hoewel, zoals hij eraan toevoegde, het potentieel er door de deskundigen, eigenlijk wel was. Aan de ene kant had hij volkomen gelijk met deze uitspraak. De onderliggende vragen van de conferentie werden niet beantwoord. Anderzijds richtte deze conferentie zich, door haar kiem- en ontmoetingskarakter, inderdaad op iets anders: op wat wil groeien, wat in wording is en wat slechts geleidelijk aan te voorschijn kan komen.

CORINNA GLEIDE, redacteur "Die Drei".

Het volledige verslag verschijnt in "Die Drei", nummer nov/december 2021.

De werkzaamheid van Christus in de tegenwoordige tijd

De wederkomst van Christus in de etherische wereld is het grootste mysterie van onze tijd en wij moeten dit op gepaste wijze in het openbaar uitdragen, zonder zending te bedrijven. Dit was Rudolf Steiners hartewens, want de gehele antroposofie moest de 'taal' zijn waarin deze nieuwe werkzaamheid van Christus zich aan de hedendaagse mensheid kon openbaren. De eerste priesters van de Christengemeenschap werden niet moe om hierop te wijzen. Wat kunnen wij daar nu, na 100 jaar Christengemeenschap, aan bijdragen? Door een levende antroposofie en een spiritueel beleven van de cultus worden wij er momenteel toe opgeroepen, met het oog op de diepe crises van deze tijd, om door deze nieuwe werkzaamheid van Christus genezende krachten te zoeken voor onszelf en onze medemens.

Mensen uit de kring van de Christengemeenschap die zich innerlijk door dit thema geraakt voelen, zouden van gedachten kunnen wisselen met vertegenwoordigers vanuit de antroposofie met de meest uiteenlopende persoonlijke en beroepsmatige achtergronden. Dit alles met de vraag hoe wij vandaag de dag door dit 'grootste mysterie van onze tijd' nieuwe krachten kunnen ontwikkelen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze door leed beproefde medemens. Dit kan ook in een bescheiden maar concrete samenhang plaatsvinden.

Concreet: Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, kan een paar regels mailen naar newsletter@logos-2022.org. De inzendingen moeten een paar zinnen bevatten over de persoonlijke achtergrond, de verwijzing naar het onderwerp en ideeën en perspectieven ten aanzien van de crises van onze tijd. De brieven worden intern geüpload op een online-platform (nextcloud) en kunnen door de deelnemers worden gelezen. De redactie van dit platform is in handen van dr. Wolfgang Jaschinski, het project wordt begeleid door dr. Thomas Stöckli (Dornach, Zwitserland), die meer dan 30 jaar geleden het publicatieproject "Das Ätherische Christuswirken" (Uitgeverij aan het Goetheanum, 1991) initieerde en sindsdien verder onderzoek aan dit onderwerp heeft gedaan en erover heeft gepubliceerd. Parallel hieraan was in de Christengemeenschap in Zuid-Afrika reeds een soortgelijk initiatief tot stand gekomen. Michaël Merle riep op tot het vormen van kleine groepen om te werken aan dit thema van de wederkomst van Christus in onze tijd. Dit werk is gebaseerd op lezingen van Michaël Merle en een samenvattende tekst van Hans-Werner Schroeder, die als PDF-document beschikbaar is in de LOGOS Newsletter.

We kunnen dus proberen om tot een landen- en taaloverschrijdende samenwerking te komen.

THOMAS STÖCKLI en WOLFGANG JASCHINSKI

CORONA

De corona-maatregelen werpen merkbaar hun schaduw op 2022 en daarmee ook op LOGOS. Deze voor ons zo belangrijke conferentie zal in elk geval doorgaan. Op welke manier dat kan, zal op den duur duidelijk worden. We zullen u via logos-2022.org op de hoogte houden.

Activiteiten, Data

Het Logos-team komt in principe elke vrijdag in Dortmund bijeen. Als u ons wilt spreken, dan kunt u dat melden via info@logos-2022.org of telefonisch op +49-2104- 14 56 82. Langs deze weg nemen we met name graag alle voorstellen aan van wie actief aan het conferentieprogramma wil bijdragen, bijv. met een lezing, workshop, seminar, muziek, kunst, cultuur, enz..

LOGOS Jeugd in Keulen en Stuttgart

De jongeren komen regelmatig bijeen om te werken aan het thema van de conferentie en aan een kunstzinnige uitwerking van het Logos-thema. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Jongeren plannings vergadering: 3 - 4 dec. 2021 in de gemeente Keulen, Weyertal 96, 50931 Köln

Bijeenkomst met Oud- en Nieuwjaar: 28. 12.21 - 02.01.22 in de gemeente Stuttgart Mitte, Werfmershalde 19, 70190 Stuttgart

Conferentie voor jongeren en jongvolwassenen: Logos - Oorsprong en toekomst van de Christengemeenschap.

Verdere data voor 2022 zullen worden aangekondigd via de jongerenmail en Instagram.

Schrijf je in bij

Isabel en Nathanael Becker, telefoon +49 177 239 1106 of via youth@logos-2022.org, @iyfestival (Instagram)

Dortmund-initiatiefdag als springplank naar LOGOS

Vooruitblik & uitwisseling over onderwerp & inhoud 27 februari 2021, 10 - 17 uur, gemeente Dortmund, Hainallee 40, 44139 Dortmund
Inschrijving: info@logos-2022.org

"De geestelijke wortels van de Christengemeenschap", gemeente Bonn

10 - 12 dec. 21, Conferentie met Michael Debus in de gemeente Bonn, Am Büchel 57, 53173 Bonn
Michael Debus: *De Christengemeenschap - 1000 jaar geleden? Rudolf Steiner en religie. De Christengemeenschap wordt geboren.*

Michael Rheinheimer: *Friedrich Rittelmeyer - christelijk priester en antroposoof.*

Aanmelden tot 9 dec.2021 via tel: 0228/386 281 09
en e-mail: michael.rheinheimer@christengemeinschaft.org

Werkgroep in de gemeente Bielefeld

Info: christengemeinschaft.org/bielefeld
De werkgroep 'De Christengemeenschap - 100 jaar - gesprekken over de toekomst' komt in principe maandelijks bijeen.

Conferentiebureau

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Hainallee 40, 44139 Dortmund, Duitsland
Telefoon + 49 - 21 04 - 14 56 82
info@logos-2022.org
logos-2022.org

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Duitstalige gemeenten ontvangen gedrukte edities per post.

Meertalige edities zijn te vinden als PDF-documenten op logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/ vertaald door Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian Maclean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra.

Druk: Druckerei Paffenholz, Ontwerp: Helmut Stabe

Pagina 1: citaat uit voorwoord van 'Wege zur Christuserfahrung', Hrsg. Thomas Stöckli, Verlag am Goetheanum, 1991



Jeugdplanningsteam

Isabel en Nathanael Becker
youth@logos-2022.org
telefoon +49 177 239 1106

Redactie

Wolfgang Jaschinski

Commentaar en korte bijdragen graag sturen naar newsletter@logos-2022.org

Volgende sluitingsdatum: 15 februari 2022

Online mogelijkheden

'...waar het woord werkelijkheid wordt'

Onze LOGOS podcast verschijnt op de 22e van elke maand:
logos-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Inhoudelijke suggesties

vind u op logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Reis online naar gemeenten wereldwijd

logos-2022.org/Gemeinden/ toont de internetpagina's van alle gemeenten en hun activiteiten in verband met '100 jaar Christengemeenschap'. Wij verheugen ons over actuele informatie!

Verbind je met de wereld

Via internet vind u verschillende instellingen, initiatieven en nieuwsbrieven van de wereldwijde Christengemeenschap op logos-2022.org/wp/index.php/links/