

100 JAAR

DE CHRISTENGEMEENSCHAP

Internationale conferentie in Dortmund
7 -11OKTOBER 2022

CG
2022

Consecrating

Wijden

Humanity

Mensheid

Menselijkheid

Data 2020/21

Groot planningsteam
Zaterdags 11.00 - 18.00 uur

Aanmelding: info@cg-2022.org

06/02/21 in het Ruhrgebied
20/03/21 in het Ruhrgebied
12/06/21 in het Ruhrgebied

Jeugdplanningsteam
Zaterdags en zondags

Aanmelding: youth@cg-2022.org

28/12/20 - 01/02/21
Oudejaarsavondbijeenkomst
Haus Freudenberg
19 - 21/02/21 Berlin-Kleinmachnow
01 - 02/05/21 Congregation Köln-Ost

**Bijeenkomsten in
Württemberg**
Zaterdags 11.00 - 18.00 uur

Aanmelding: m.gerhardts@posteo.de

12/12/20 Gemeente Stuttgart-Mitte
06/03/21 Gemeente Winterbach
03/07/21 Gemeente Stuttgart-
Möhringen

LOGOS – Wijding van de mens 1

In de titel van onze conferentie, die nu is vastgesteld, is het eerste en belangrijkste begrip: LOGOS, het wereldwoord van God, het scheppende woord, het geïncarneerde woord, het oerbegin van hemel, aarde en mens, de oorsprong van de mens in de wereld, het beginpunt van de wereld met zijn mensen, het woord dat aanwezig is, het woord dat steeds opnieuw komt - dit alles en nog veel meer heeft iets te maken met ons, met de Christengemeenschap. Wij christenen zijn verwant aan dit Woord, we zijn toegewijd aan dit Woord, we willen het dienen.

Welk woord is het dan, dat ons altijd en telkens weer uit de mond van Hem tegemoet klinkt? Het kan een "Ja van de liefde" zijn, dat ons omarmt met al onze kwaliteiten, sterke en zwakke punten, met onze prestaties en mislukkingen, en ons de weg wijst als mensen in wording. Een "Ja van de liefde" dat voortdurend tot ons wordt gesproken en dat ons vrijlaat en helpt en ons een weg wijst.

Consecrating Humanity: De wijding van de mensheid, van mensen, altijd aansluitend bij de feitelijke omstandigheden. Datgene wat is, wordt opgepakt en getransformeerd, wordt voortgezet.

Alles wat de wereld beweegt, alles wat ons als Christengemeenschap beweegt, vindt rond deze naam en ondertitel van de conferentie zijn plaats.

Moge deze oorsprong, dit doel en deze immer transformerende kracht onze peetvader zijn aan het begin van de tweede eeuw van de Christengemeenschap. Mogen wij trouw blijven aan deze oorsprong, dit doel en deze transformerende kracht voor al onze inzet voor het christendom via de Christengemeenschap, de beweging voor religieuze vernieuwing.

Ulrich Goebel, geestelijke, LOGOS-planningsteam, Bonn, Duitsland,

Beelden van de Logos, zijn die er?

Als u meer wilt weten over de diepere betekenis van de term Logos, kijk dan op <https://anthrowiki.at/Logos>. Daar komen de beelden in deze nieuwsbrief vandaan.



Eerste Logos
God



Tweede Logos
Macrokosmos



Derde Logos
Microkosmos

LOGOS - Wijding van de mens 2

Met LOGOS - Consecrating Humanity, wijding van de mens, heeft de conferentie een grote, hoge naam, je kunt het je nauwelijks groter voorstellen. Er waren al veel voorstellen gedaan. Deze titel was een verrassing voor velen in de kring, die deze voor het eerst hoorden op de grote planningsbijeenkomst in Herdecke. Alle aanwezigen stemden ermee in. Nu zal de titel binnenkort op de posters verschijnen. Een Grieks woord dat tijdloos is in zijn universele betekenis. Wie zal zich aangesproken voelen door deze naam? Vermoedelijk mensen die er al mee in aanraking zijn gekomen, ermee in contact zijn gekomen en zich ermee vertrouwd weten. In relatie tot de mensheid is dit een kleine groep mensen, die in de loop van een eeuw met zijn gemeenten de hele wereld omspant. De woorden van de Mensenwijdingsdienst klinken rond de aarde. Tot vreugde, troost en kracht van tijdgenoten! Tot vreugde ook van al diegenen die zijn gestorven en die in hun leven met de cultus verbonden waren. Hoop misschien voor de zielen waarvan het pad naar het leven op aarde nog vóór hen ligt. Hopelijk voelen ook zij zich van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de geboortedag van een tweede eeuw met de Christengemeenschap. Wat zal de overledenen ter harte gaan ten aanzien de toekomst? Welke hulp, welk raad kunnen ze ons geven voor de voorbereiding van de conferentie?

Denkers, theologen en dichters hebben lang vóór ons geworsteld om het woord LOGOS te begrijpen. Goethe laat zijn Faust na diepe wanhoop het evangelie in de oorspronkelijke tekst openen, met de woorden: "...we verlangen naar openbaring, die nergens waardiger en mooier brandt dan in het heilig Testament". In zijn behoefte om geraakt te worden door de geest probeert hij het begin van de proloog van Johannes zo goed mogelijk te vertalen. In dit proces geeft hij aan het begrip Logos om te beginnen de betekenis: woord, kracht en besluit uiteindelijk het met "daad" te vertalen.

Overal waar dit woord ons innerlijk raakt, onze ziel ontroert en in beweging brengt, antwoordt er iets in ons. Impulsen, die voortkomen uit de ontmoeting met de oproep tot de conferentie, zijn hartelijk welkom. Ideeën moeten in daden worden omgezet.

Stephanie Kuhle, LOGOS-planningsteam, Erwitte, Duitsland

LOGOS - Wijding van de mens 3

LOGOS - Consecrating Humanity, zo luidt de titel van onze conferentie. Tot nu toe hebben we bewust voorlopig gesproken over CG 2022. Nu hebben de planningsteams vastgesteld om met deze boodschap, de tweede eeuw in te willen gaan. Voor de ondertitel zal nog worden vertaald, in ieder geval in het Spaans en Russisch. Voor het Duitstalige gebied houden we vast aan de Engelse versie.

Deze titel is in de loop van vele maanden tot stand gekomen, dus we hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Het was niet bedoeld als een pakkende reclameslogan, niet als een aanknopingspunt voor een poster op een reclamezuil, maar eerder als een inhoudelijke wegwijzer voor onze toekomst. We kennen Engelse titels die internationaal direct goed begrepen worden. Het is hier anders: als je niet erg bekend bent met Engels, moet je er even over nadenken.

Laten we in de taalkundige details treden. "the act of consecration of man" betekent "De daad, de handeling van wijding van de mens". De "Mensenwijdingsdienst" is dus het proces van wijding van de mens. Als zoiets geschiedt, dit voortgaand proces, dan wordt dit in het Engels uitgedrukt als "consecration" (wijding). En wat nu gewijd wordt, dat is de mens(heid). In het Duits associeert men dit spontaan met menselijkheid, maar in het Engels verstaat men er menselijkheid als mensheid onder, dus beide.

Zowel het streven naar menselijkheid komt tot uiting in de formulering van de mensenrechten of in het Handvest van de Verenigde Naties. Echter hoe moeilijk het is om een leven in menselijkheid te realiseren dat zien we in vele vormen van onrechtvaardige en gewelddadige levensomstandigheden. Als christenen streven we zelfs naar meer dan menselijkheid. We kijken verder dan de mens in deze aardse wereld, tot in hogere werelden, zo goed we kunnen.

De titel LOGOS - Consecrating Humanity benadrukt dus - meer nog dan het begrip Mensenwijdingsdienst - het verlangen, de hoop, het gebed dat in onze tijd een wijding mag plaatsvinden van zowel de hele mensheid als de

menselijkheid, door de Logos. Etymologisch gezien zijn we direct bij het begrip "sacrament", want "to consecrate" betekent wijden en "to consecrate" betekent zegenen. Dit brengt ons bij een zeer belangrijke inhoud van de conferentie. Want de sacramenten waren al naar voren gekomen als een zwaartepunt van de conferentie.

In de wereld zetten zich veel groepen, organisaties en staten in voor de mens, voor sociale vernieuwing, duurzaamheid in alle opzichten, voor menselijkheid en tolerantie. En wij, als Christen- gemeenschap, zouden aan hun zijde moeten staan. Maar alleen kerken kunnen de sacramenten in de wereld brengen en wij in de Christengemeenschap streven naar een hernieuwd begrip van de sacramenten. Daarom moeten verschillende sacramenten tijdens de conferentie aanwezig zijn, zowel thematisch als praktisch; zelfs het sacrament van de priesterwijding moet ter plaatse voltrokken worden.

Voor de inhoudelijke voorbereiding bevatte de Nieuwsbrief al een reeks bijdragen over de sacramenten, met name over het sacrament van het altaar in de Christengemeenschap. De volgende geestelijken schreven erover: Volker Harlan (Pasen 2020), Michael Bruhn (Johanni 2020), Anastasiia Mazur en Tom Ravetz (Michaeli 2020).

Laten we zo afstemmen op **LOGOS - Consecrating Humanity**. Zoals u ziet, het formuleren van de kern van onze overtuiging in een andere taal kan helpend zijn bij het verdiepen van onze reflectie op lang bekende zaken. Andere talen verbinden met vergelijkbare woorden, dus genuanceerdere betekenissen. Dit kan ons een nieuw begrip geven van waar het om gaat.

Maar het wordt ook duidelijk hoe hoog en bovenmenselijk dit streven is. Dat de heiliging van de mensheid en de menselijkheid zich in deze tijd moge voltrekken. Het is een enorme opgave om recht te doen aan dit streven. En de tijd dringt.

Wolfgang Jaschinski, Public Relations voor LOGOS, Herdecke, Duitsland



a. geestelijk (wezen) kosmisch licht

a. geestelijke duisternis

b. het verlangen

c. het ware beeld van de eerste Logos

De Noord-Duitse bijdrage

De gemeenten in Noord- en Noordwest-Duitsland maken plannen voor een gezamenlijke aanpak voor vijf jaar:

2020: Zeven geestelijken hebben voordrachten met op elkaar afgestemde thema's voorbereid en zullen deze in het najaar aan de gemeenten van beide regio's aanbieden. Elke gemeente is vrij om te bepalen hoeveel en welke voordrachten zij aanbiedt. De deelnemers zijn Andreas Büttner, Dr. Günther Dellbrügger, Thomas Demele, Wolfgang Gädeke, Frank Hörtreiter, Ulrich Meier, Joachim Paulus.

2021: Van 8 tot 10 oktober 2021 vindt in Hannover een regionale conferentie van de (alle) Noord-Duitse gemeenten plaats. Het thema: "De Christengemeenschap en de economie". Aan de ene kant gaat het erom te begrijpen wat er eigenlijk vandaag de dag in het bedrijfsleven gebeurt en welke rol het speelt in ons individuele en sociale leven; aan de andere kant wordt de vraag gesteld waar de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op kunnen hopen vanuit de Christengemeenschap. Er zijn competente sprekers uitgenodigd. We verwachten misschien 200 deelnemers.

2022: De internationale conferentie **LOGOS - Consecrating Humanity** vindt plaats in Dortmund van 7 tot 11 oktober 2022.2

2023: Een gezamenlijke Noord-Duitse conferentie in Hamburg (aangevraagd), die de impulsen van Dortmund naar de regio's kan dragen.

2024 Bijeenkomsten in de afzonderlijke gemeenten om de aanpak van de vernieuwing vanuit het algemene proces naar de afzonderlijke gemeenten te brengen.

Jochen Butenholz, geestelijke, Hannover. Duitsland

Een vergadering in Beieren

"Echte genezing" was het thema van een bijeenkomst in Beieren met het oog op "100 jaar Christengemeenschap". Het resultaat was in eerste instantie onvolledig, omdat we om tijdsredenen moesten stoppen. We zaten in een zeer spannend proces en hebben de volgende onderwerpen besproken: Wat kunnen we als Christengemeenschap leren van de Corona-crisis? Hoe verhoudt zich, wat we nu allemaal meemaken, tot de verschijning van de Antichrist? We willen aan beide onderwerpen verder werken en ze tot een zekere helderheid brengen.

Dorothea Humérez, coördinator van de Beierse regio

Conferentiebureau

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Mergelweg 3, D 42781 Wuppertal
Telefon + 49 – 21 04 – 14 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Jeugdplanningsteam

Raphaela Pöllmann
youth@cg-2022.org

Colofon

Deze nieuwsbrief voor CG 2022 verschijnt vier keer per jaar.
Duitstalige gemeenschappen ontvangen gedrukte uitgaven per post.
Meertalige edities zijn te vinden als PDF-Download op www.cg-2022.org.
Vertaald door Bruno Bichat, Anna Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian McLean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra.
Afdrukken: Druckerei Paffenholz
Ontwerpconcept: Helmut Stabe

Redactie bureau

Wolfgang Jaschinski
Commentaar en korte bijdragen zijn welkom bij newsletter@cg-2022.org
Volgende sluitingsdatum: 15/02/2021