

# MENS WORDEN, PRIESTER WORDEN

---

EEN ORIËNTATIEWEEKEND IN DE CHRISTENGEMEENSCHAP

---

20 EN 21 MAART IN DE RAFAËLKERK TE ZEIST

---

De wereld is in nood. Ze roept om mensen die vanuit hun hart op de aarde willen werken. Mensen die hun idealen in de wereld willen verwezenlijken. Op de weg van ideaal naar verwezenlijking komt men in aanraking met de realiteit, die het soms onmogelijk lijkt te maken om een ideaal te volgen, laat staan te verwezenlijken. De mens begeeft zich voortdurend in een kloof tussen ideaal en realiteit, tussen hemel en aarde. De mens die zichzelf de opgave stelt deze beide werelden te verbinden, stelt zichzelf een priesterlijke opgave: het verbinden van hemel en aarde. Het is een opgave die men als priester in De Christengemeenschap kan nastreven, maar die men ook in elk ander beroep zoeken kan.

Tijdens de priesteropleiding van De Christengemeenschap ga je op zoek naar je idealen, behoeften en mogelijkheden om het priesterschap in jezelf te vinden, en onderzoek je waar en hoe je die in de wereld kunt nastreven; welk beroep daarbij past. Door samen te leven, antroposofie te studeren, een individuele scholingsweg te gaan, begeleidt het priesterseminarie je op je weg om priesterlijk strevend werkzaam te zijn.

In het weekend van 20 en 21 maart in de Rafaëlkerk in Zeist zijn allen tussen de 18 en 50 uitgenodigd die interesse hebben om aan het priesterseminarie te studeren, en/of zich de vraag stellen wat het priesterschap inhoudt.

## PROGRAMMA:

---

### ZATERDAG 20 MAART 2021

---

- 10:00 Mensenwijdingsdienst
- 11:15 Kennismaking
- Wat betekent het om religieus te zijn in deze tijd? Inleiding en gesprek met Mathijs van Alstein
- 13:15 Lunch
- 14:15 Studenten vertellen over de priesteropleiding
- Wandeling en ruimte voor gesprek
- Priesters vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden
- 17:15 Avondeten
- 18:30 Werken met teksten uit de Apocalyps
- 19:30 Cultische afsluiting

### ZONDAG 21 MAART 2021

---

- 10:30 Mensenwijdingsdienst
- 12:00 Wat betekent het om priesterlijk te werken in deze tijd? Inleiding voor deelnemers en gemeente met Bastiaan Baan
- 13:00 Lunch

## PRAKTISCHE INFORMATIE:

---

Het weekend vindt plaats in de Rafaëlkerk, van Tetslaan 4 te Zeist. De kosten bedragen €25,-. Je kunt je tot 13 maart aanmelden bij Marianne Lampe, door een e-mail te sturen naar [m.a.lampe@icloud.com](mailto:m.a.lampe@icloud.com). Vermeld bij je aanmelding of je gebruik wilt maken van een van de overnachtingsmogelijkheden, en indien ja, van welke optie: We hebben overnachtingsmogelijkheden op verschillende privé adressen, maar je kunt ook je matje meenemen en een plekje zoeken in de kerk. Geef ook je dieetwensen door als je die hebt.

Wij verheugen ons op je komst!

Een hartelijke groet,

Miriam van Osch en Eline van den Muijsenberg (tweedejaars studenten aan het seminarie in Stuttgart)

Bastiaan Baan en Mathijs van Alstein (priesters in de gemeente Zeist)