

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging tot religieuze vernieuwing.

In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijk van de sacramenten belicht.

In het eerste deel worden die sacramenten en diensten beschreven die een rol spelen in het leven van kinderen vanaf hun geboorte tot aan het veertiende jaar. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van een volwassene: de mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het ‘vernieuwde biechtsacrament’ genoemd) en het huwelijk.

De serie is bedoeld voor ieder die heeft kennisgemaakt met de Christengemeenschap en die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er in de diensten gebeurt.

De Nooij, Hessen, Driesens De sacramenten van het altaar – het gesprek – het huwelijk

# De sacramenten van het altaar het gesprek het huwelijk

Marianne de Nooij  
Bart Hessen  
Myriam Driesens



9 789491 748257

De sacramenten in de Christengemeenschap 2